

De zegen ontvangen om tot bestemming te komen.

Je staat in de voorkamer. Ik zie je silhouet in het ochtendzonlicht dat door het raam aan de gracht naar binnen valt. Je belt. Je luistert lang. Ik vang flarden op. Dan hoor ik zeggen: "Ja, er rust inderdaad geen zegen op".

Even later zit je aan tafel en nipt aan je koffie.

Ik hoorde je oud testamentische taal gebruiken.

Je kijkt me vragend aan.

Er rust geen zegen op. Geen moderne uitspraak.

Je lacht. *Sporen van jouw opvoeding!*

Weet je wat zegen betekent?

Mmm, bevestiging, slaagkracht, positief aura. Zoiets. We hadden het over een bijeenkomst op ons werk die maar niet tot stand komt.

Slaagkracht. Verrassend woord. Kracht om iets te laten slagen. Mooi verwoord.

In de oude geschriften heeft zegen een veel diepere duiding.

Het komt van het joodse woord "berek". Het is een zeer krachtig woord. In de joodse taal en cultuur is "woord" niet alleen een taalkundige eenheid die je gebruikt in spraak en schrift, maar ook een "daad". Het woord roept iets op, het brengt iets tot stand.

Berek brengt iets tot stand in je binnenste werkplaats, daar waar je daden geboren worden, oftewel je....

Je vult aan: *"diepste hart"!*

Precies. Daar waar niemand anders kan komen dan jijzelf, waar je geheel jezelf kunt zijn en daar waar je God ontmoet.

Berek verwijst naar het indragen van de macht in je binnenste werkplaats waardoor het volle leven opbloeit en die je dus tot een rijkdom van levensdaden in staat stelt.

Zeg het nog een keer pap. Dat is ingewikkeld.

Iemand zegenen betekent dat je macht indraagt in haar binnenste werkplaats zodat zij haar volle leven kan laten opbloeien en kan worden wie ze altijd al bedoeld was te zijn.

Dat vind ik beter begripbaar. Jij legt dus een relatie tussen zegen en tot je bestemming komen?

Heel scherp, er is inderdaad een directe relatie tussen zegen en bestemming.

De Bijbel laat zien dat zegenen niet alleen door God gedaan wordt, maar dat aan ons mensen deze capaciteit ook gegeven is. De Bijbel geeft duidelijke lessen over hoe dat het beste gedaan kan worden, zodat het effect van de uitgesproken zegen zo sterk mogelijk in je diepste hart kan worden neergelegd en daar zijn werk doen.

Het mooiste deel is de drielige zegen die vandaag de dag nog aan het einde van een kerkdienst wordt meegegeven. Je herinnert je het misschien nog wel.

De eerste is: De Here zegent je en Hij behoedt je.

De tweede is: De Here licht zijn aangezicht over je en Hij is je genadig.

De derde is: De Here verheft zijn aangezicht over je en geeft je vrede.

Die drie bouwen op elkaar. En tezamen is het zeer krachtig om tot je bestemming te komen.

De eerste stap verwijst naar aardse voorspoed met alles wat je daarvoor nodig hebt, van oogst, voeding tot geld, middelen tot kinderen, nageslacht. En daarbij ook de bescherming die je nodig hebt.

De tweede gaat dieper. De Heer zal zich aan je laten zien, Hij zal zich niet verbergen. Er komt verbinding tussen Hem en jou. Zijn licht schijnt over je wordt in Zijn licht gezet. Zelfs als je dingen gedaan hebt die je verder af hebben gebracht van je bestemming, dan zal Hij je daarvan verlossen zodat je toch tot je bestemming kunt komen. Genade, zoals je weet, betekent dat je niet krijgt wat je wel verdiende, of juist dat je wel krijgt wat je niet verdiende. In het Engels heeft men daar twee woorden voor: mercy en grace. Mercy is iets ontlopen wat je wel verdiende. Grace is het omgekeerde: iets krijgen waar je geen recht op had.

En dan komt de derde dimensie. Het wordt nog mooier. De Here verheft zijn aangezicht dat betekent: Hij heeft zijn "oog op jou laten vallen", oftewel Hij geeft zich in liefde aan je met al de rijkdom van Zijn wezen. Je kent de uitdrukking wel "een oogje op iemand hebben". En het rijke effect is dat je een diepe rust van binnen zult ervaren, de vrede. Het gaat hier niet om het tegenovergestelde van oorlog. Nee het gaat om de volledige innerlijke harmonie, van geluk en vrije levensontplooiing. En die ervaar je wanneer je tot je bestemming komt.

Ik kijk je aan, nu een beetje onzeker omdat ik niet goed weet of ik je misschien ergens onderweg ben kwijtgeraakt.

Je kijkt me intensief aan. Dat is prachtig! Is dat echt mogelijk? Gezegend worden en tot je bestemming komen, diepe vrede ervaren?.

Ja!. Dat is waar de mystici over schrijven al heel veel eeuwen lang. De zegen is een belangrijke steun die je je hele leven begeleidt. In het Oude Testament zegent de vader zijn kinderen wanneer ze het huis uit gaan. Voel je de symboliek hier: de kinderen verlaten het ouderlijk huis, gaan op eigen benen, op weg naar hun eigen bestemming en vader geeft ze de zegen mee, brengt de macht in hun diepste hart om daar het volle leven op te laten bloeien.

Ik aarzel nu....mag ik jou zegenen.

Nu?

Ja, nu.

Ik loop om de tafel heen en leg nu mijn handen op je hoofd en langzaam spreek ik de drievoudige zegen uit.

We zitten nog een tijdje tegenover elkaar en zeggen niets. Het is helemaal goed zo.

Noot

Tekst staat in Numeri 6: 22-27